



Stichting 'Kinderhulp Burkina Faso'

N I E U W S B R I E F

***'Het is verstandiger een kaars aan te steken dan te klagen over de duisternis.'*(Lao-Tse)**

Beste allemaal,

December 2018.

Alweer een jaar voorbij. De tijd glipt door onze vingers en kan niet teruggedraaid worden. Daarom is het zo enorm belangrijk om de tijd die ons gegeven is goed te besteden, niet alleen goed voor jezelf maar ook voor hen die niet in een zo bevoorrechte positie verkeren. De stichting Kinderhulp Burkina Faso zet zich jaar na jaar in om een beter leven te realiseren voor de kinderen in het straatarme Burkina Faso. Hier is geld voor nodig, telkens weer opnieuw omdat opgeven geen optie is! Zolang wij als stichting in staat zijn om deze kinderen op wat voor manier dan ook te helpen, zullen wij dat blijven doen. Uw steun is daarbij onontbeerlijk en wij kunnen niet vaak genoeg zeggen hoe dankbaar wij zijn voor elke euro die onze stichting van u mag ontvangen.

Een groot woord van dank en enorm respect gaat dit jaar uit naar de Scholengemeenschap Mosa RT in Maaseik en Kinrooi. Met een tomeloze energie en inzet heeft deze scholengemeenschap tijdens het schooljaar 2017-2018 een fantastisch bedrag bij elkaar gebracht voor onze stichting. Chapeau en nogmaals dank!

In januari 2018 hadden we een zeer bijzondere reisgenoot: deken Theo Willemssen uit Roermond reisde mee naar Burkina. Zijn grote wens om onze projecten écht te bezoeken kwam uit toen hij voor zijn 50 jarig priesterschap een geweldig bedrag aan giften kreeg die hij doneerde aan onze stichting en vervolgens op eigen kosten meereisde. Het werd een onvergetelijke reis voor hem maar ook voor ons.

De opbrengst van de Vastenactie van het Bisdom Roermond was dit jaar bestemd voor onze stichting. Wij mochten een ongelooflijk bedrag ontvangen en zullen elke euro met beleid uitgeven. Bisdom Roermond en alle parochianen, heel hartelijk dank!

Zoals gebruikelijk in deze Nieuwsbrief volgt hieronder een korte terugblik op het voorbije jaar en wat wij in Burkina Faso met de ontvangen gelden gedurende afgelopen jaar, naast vele andere doorlopende projecten, onder andere hebben gerealiseerd.

Correspondentie-adres

St. 'Kinderhulp Burkina Faso'
t.a.v. Secretariaat
Maasboulevard 69
6041 LX Roermond
T: +31 (0)6 114 112 11
E: moniquewolters@kinderhulpbf.nl
www.kinderhulpbf.nl

ING Bank Roermond
IBAN: NL80INGB0663438519
BIC: INGBNL2A
Rabobank Roermond
IBAN: NL04RABO0135686784EUR
BIC: RABO NL 2U
t.n.v. St. 'Kinderhulp Burkina Faso'

KvK Midden-Limburg 12047763



Namsigui

Kleuterschool

Onze kleuterschool in het dorpje Namsigui is en blijft een succesvol project. De aanmeldingen voor nieuwe kleuters overtreffen de beschikbare plaatsen waardoor wij helaas kinderen moeten weigeren. Op dit moment bezoeken 70 kleuters de school. Ouders worden zich er steeds meer van bewust hoe belangrijk educatie voor hun kinderen is. Een goede ontwikkeling!

Educatie

Zoals altijd hebben wij ook in 2018 voor veel kinderen het schoolgeld betaald voor zowel het basis als ook het voortgezet onderwijs aan het lyceum. Educatie staat op nummer één van de doelstellingen van onze stichting.

Nieuwe schoolbanken basisschool

De basisschool in Namsigui is een stiefkindje van de overheid. Alhoewel de basisscholen onder beheer van de overheid vallen is het nog steeds vanwege geldgebrek niet vanzelfsprekend dat de gebouwen, meubilair en lesartikelen optimaal zijn. Integendeel. De directeur van de lagere school wees ons op de abominabele staat van de schoolbanken. De kinderen zaten bij wijze van spreken op de ijzeren stangen. De houten banken waren kapot, vol splinters en lagen allemaal los. Onze stichting heeft zeventig nieuwe schoolbanken laten maken voor de school plus drie bureaus voor de leraren en drie schoolborden. In één lokaal zaten het afgelopen jaar wel honderd kinderen! Door deze aankoop zijn er niet méér zitplaatsen maar in elk geval wel goed afgewerkte banken en schrijftafels (vergelijkbaar met onze schoolbanken van vroeger). De overige drie lokalen zijn ook hard aan nieuwe banken toe, maar daarvoor ontbreken ons nu nog de middelen.

Nieuwe woning jong gezin

Het huisje van een jong gezin, vader, moeder en twee jonge kinderen, is door de hevige stormen en regens totaal ingestort. Onze stichting heeft het gezin steun toegezegd bij de wederopbouw van hun woning.

Ondervoeding

Soms kan hulp heel direct en adequaat worden ingezet, zoals voor de vijf weken oude baby die zó ondervoed was dat het kindje op sterven na dood was. De moeder bleek niet voldoende melk te kunnen geven en had het probleem volledig onderschat. De baby wordt de komende maanden door onze stichting voorzien van melkpoeder voor flesvoeding. Het resultaat was na 2 weken al verbluffend en we hebben goede hoop dat dit kindje het gaat redden.

Behalve dit kindje zijn er nog enkele andere baby's die ook op onze directe steun kunnen rekenen.

Lyceum

De resultaten van de 120 kinderen die momenteel het door ons gebouwde lyceum bezoeken, zijn zeer goed te noemen. Dit is mede te danken aan de strenge maar rechtvaardige aanpak van het Katholiek Onderwijs, dat het lyceum in handen heeft. Er is een doorlopend strenge selectie: voldoet een leerling niet aan de maatstaven dan wordt hij of zij van school verwijderd. Men eist optimale inzet voor resultaat, een kans die maar één keer voorbijkomt. Pak je die kans niet, helaas, dan sta je letterlijk buiten. Wat overblijft is een groep zeer gemotiveerde leerlingen, die trots zijn op hun lyceum en keihard studeren om het diploma te halen.

Kaya

Centrum voor Straatkinderen Béog Koamba:

'Meiden met een Missie', zo zou de titel kunnen luiden van ons korte bezoek aan Burkina Faso in oktober jl. Een missie die voor ons niet gemakkelijk was, omdat het ons in het hart raakt. Naast het bezoeken van onze projecten en regelen van diverse zaken zoals hierboven beschreven had deze reis namelijk een heel speciaal doel: het in gang zetten van het overdragen van ons Centrum voor Straatkinderen aan het Ministerie van Sociale Zaken van Burkina Faso. Na elf jaar is ons Centrum uitgegroeid tot een goed lopend project waarin wij alle vertrouwen voor de toekomst hebben. Maar ons doel vanaf dag één is geweest om het Centrum ooit af te staan aan het Ministerie. **Voor ons betekent dit dat wij het Centrum zéker zullen blijven ondersteunen (!) maar dat de zware financiële lasten voor de jaarlijkse begroting niet meer op onze schouders rusten.** Wij vertrouwen erop dat deze eerste zéér intensieve gesprekken een nieuwe start zullen zijn voor de toekomst van het Centrum in handen van de overheid m.i.v. 2020, daar waar het uiteindelijk ook hoort te zijn. **Dit betekent méér tijd en geld voor onze overige projecten en ruimte voor nieuwe uitdagingen.** Bij het schrijven van deze Nieuwsbrief is nog geen definitief besluit door het Ministerie medegedeeld, maar wij verwachten de eerste maanden van het nieuwe jaar hier meer over te horen.

Auberge

Auberge Pierini, onze herberg met 10 kamers en een kiosk voor ontbijt en lunch, is een geliefde pleisterplaats voor reizigers en de lokale bevolking. In de kiosk werken een aantal jonge meisjes, de housekeeping wordt door 3 mannelijke medewerkers gedaan. Dit project is in principe in staat om zichzelf te bedruipen. We hebben enkele wijzigingen aangebracht in de personele bezetting, zodat dit project ook zonder onze aanwezigheid in goede handen is.

Hoe kunt u helpen?

Wij hebben uw financiële steun hard nodig om de kinderen in Burkina Faso te helpen. Elke gift, groot of klein, helpt mee aan een betere toekomst voor de kinderen in Burkina Faso.



In actie komen? Wilt u als bedrijf, school, serviceclub of als particulier in actie komen voor onze stichting of wilt u een (gedeelte van een) project adopteren? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Stichting Kinderhulp Burkina Faso is ANBI geregistreerd (Algemeen Nut Beogende Instelling). Donaties aan een ANBI geregistreerde instelling zijn aftrekbaar van de Inkomsten- of Vennootschapsbelasting (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels).

Wij houden u graag zo goed mogelijk op de hoogte van de hulpverlening en de besteding van de giften. Bezoek daarom regelmatig onze website www.kinderhulpbf.nl of volg/like ons op Facebook.

2018 loopt ten einde. Wij wensen iedereen die onze stichting een warm hart toedraagt heel fijne kerstdagen en een mooi 2019 waarin er vooral vrede zal zijn in onze wereld maar ook in onze harten.

Heeft u vragen of is er iets onduidelijk, schrijf of bel een van onze bestuursleden Monique, Margot of Ingrid en wij zullen uw vraag indien mogelijk zo goed mogelijk beantwoorden. Onze contactgegevens vindt u op de website www.kinderhulpbf.nl. Ook zijn wij graag bereid om waar dan ook een presentatie te komen geven met filmbeelden over het werk van onze stichting.

Wij danken u heel hartelijk voor uw interesse en financiële steun en wensen u allemaal een gelukkig en vooral heel gezond 2019!

*Een jaar voorbij
herinneringen
versmelten in mijn hart
worden meegenomen
oude dromen
gedragen
door de adem van de wind ...*

(Ingrid Schouten-Minten©)



Het bestuur van de stichting Kinderhulp Burkina Faso,

Monique Wolters
Margot Boumans-Puts
Ingrid Schouten-Minten



Deken Willemssen in Kleuterschool Namsigui



Schoonklas lyceum Namsigui



Centrum voor Straatkinderen Béog Koamba



Ingestort huisje in Namsigui